

# Verksam- hetsberät- telse





# Innehåll

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Personal och förtroendevalda      | 4  |
| Matteus församling                | 5  |
| Gudstjänstlivet                   | 8  |
| Mission och vuxenarbete           | 9  |
| Barn- och familjeverksamhet       | 10 |
| Konfirmand- och ungdomsverksamhet | 11 |
| Diakoni                           | 13 |
| Musik                             | 15 |
| Information                       | 16 |
| Engelskspråkiga arbetet           | 17 |
| Ryskspråkiga arbetet              | 18 |

# Personal och förtroendevalda

## Personal

Helene Liljeström, tf. kyrkoherde  
Patricia Högnabba, församlingspastor  
Juho Kankare, församlingspastor  
Niels Burgmann, kantor  
Daniela Strömsholm, musikledare  
Carita Riitakorpi, diakonissa  
Mari Johnson, diakon  
Tonja Paavola, ungdomsarbetsledare  
Daniel Jakobsson, ungdomsarbetsledare  
Catarina Bärlund-Palm, familjearbetsledare  
Inge-May Sevonius, församlingssekreterare t.o.m. 31.5  
Stefanie Lindroos, församlingssekreterare t.o.m. 28.2  
Tova Vikström, församlingssekreterare och informatör fr.o.m. 1.4  
Annina Gerlin-Ontronen, kyrkvaktmästare

## Representation i Gemensamma Kyrkofullmäktige

Kai Ahola  
Rolf Steffanson  
Anders Wikström

## Församlingsrådets medlemmar 2019-2022

Kai Ahola  
Jenny-Maria Bergman  
Rolf Blauberg t.o.m. 30.4  
Gun Erikson-Blomfelt  
Eva Bruun  
Ann-Sofi Gull  
Daniela Hildén fr.o.m. 1.5  
Markus Lampenius  
Niclas Lemström  
Jan-Anders Salenius  
Annica Söderström, viceordförande  
Maria Westerling  
Ulf Vikström



# Matteus församling

## Året 2021

Under år 2021 präglades verksamheten av coronapandemin under hela året. Erfarenheter och praxis från föregående år gjorde att det i medarbetarskaran fanns en beredskap att fungera i undantagsförhållanden och anpassa verksamheten till ständiga förändringar i restriktioner och möjligheter att anordna verksamhet.

Mycket av verksamheten flyttade till internet, vilket berättelserna från de olika verksamhetsområdena även beskriver. En stor utmaning var att fortsätta att söka olika fungerande sätt att hålla kontakt med församlingsmedlemmarna, när restriktionerna under långa tider hindrade anordnandet av samlingar och besökta gudstjänster. Under våren sändes mässorna en tid endast online från Matteuskyrkan, då restriktionerna inte tillät samlingar överhuvudtaget. Eftersom det blivit svårt delta i nattvardsgudstjänster, erbjöds regelbundna nattvardsgångar varje vecka med högst 6 deltagare per gång och förhandsanmälan.

Påskhögtiden firade vi online med gudstjänster från olika kyrkor på församlingens område. Flera av församlingens medarbetare har haft möjlighet att engagera sig i de strömmade gudstjänsterna under de perioder då vi inte kunnat ha så mycket verksamhet i Matteuskyrkan. Det tekniska förverkligandet har givetvis även krävt mycket arbetsinsatser. En del aktiva lekmän har också medverkat i gudstjänsterna.

Under sommaren kunde vi lyckligtvis ha en öppnare verksamhet, vilket var särskilt viktigt med tanke på lägerverksamheten. Ett mycket stort antal barn och unga deltog i lägerverksamhet, huvudsakligen på Lekholmen. Under sommaren kunde vi även samlas till gudstjänst och mässa i kyrkan. Några utfärder kunde arrangeras för både barn och vuxna under sommaren och sommarsamlingar hölls i kyrkan under några veckor.

Första veckoslutet i oktober (01-03.10) hölls biskopsvisitation i Matteus församling med överläggningar tillsammans med förtroendevalda, medarbetare och församling. En frågeförmiddag, där



skolelever kunde intervju biskopen, strömmades och sändes till skolorna. Visitationen avslutades med festmessa där medarbetarna medverkade bland annat med sång, och texter lästes även på engelska och ryska av pastorerna från våra språkgemenskaper. Även Matteus församlings körer och den gemensamma ryska och engelska kören medverkade.

Under höstterminen kunde en del verksamhet förverkligas med fysiskt närvarande deltagare och fester för både barn och äldre jubilarer kunde anordnas. En serie bibelstudier anordnades i kyrkan under hösten och dessa sändes även online och bandades in. En bönegrupp har samlats när detta har varit möjligt med tanke på restriktionerna. Glädjande nog kunde både julfest med barnens vackraste julsånger och den traditionella basaren för missionen anordnas i december, den senare med användande av coronapass. De vackraste julsångerna arrangerades i några kyrkor och från Matteuskyrkan även online. Julens gudstjänster var sedan starkt begränsade och även då erbjöds julbön och en jultablå online. Medarbetarna fick i förverkligandet av jultablån dela glädjen över att få samarbeta i projektet och tillsammans medverka till att sprida julens budskap och glädja församlingsmedlemmarna med en personlig hälsning.

Under året pågick aktivt processen Modigt Tillsammans i hela den kyrkliga samfälligheten, vilket även har inneburit aktivt arbete och processande bland medarbetare och förtroendevalda. I samband med den processen, och aktualiserat av de stora sparkrav, som ingår i planen för de följande 10 åren i samfälligheten och församlingarna, har oro för framtiden och församlingens ekonomi diskuterats aktivt. Man har försökt hitta olika sätt att finansiera verksamheten samtidigt som man försöker hitta förmånliga lösningar på behoven inom de olika verksamheterna.

I början av året flyttade nya samarbetspartners in i Matteuskyrkan. Snellu, som redan tidigare har stått bakom den diakonala Waste and Feast-restaurangen, flyttade nu sin bas för verksamheten till övre våningen medan Varustamo-Livsrums gjorde sig hemmastadda i lediga utrymmen i första våningen. Det nya samarbetet har byggts upp bland annat genom regelbundna så kallade husmöten, där frågor som har aktualiserats i huset kan ventileras. Samarbetet har varit gott men många utmaningar finns när flera aktörer skall verka tillsammans.

Det engelskspråkiga arbetet och det ryskspråkiga arbetet fungerar också i Matteuskyrkan, och de är även knutna till hemförsamlingen Matteus. Den verksamhet som förekommit i dessa språkgemenskaper redogörs för i separata verksamhetsberättelser.

*Helene Liljeström*

tf kyrkoherde



# Gudstjänstlivet

## Övergripande mål

1. Att kunna ge så många som möjlig av församlingens medlemmar möjligheten att ta del av evangeliet och nattvarden.
2. Att skapa ett gudstjänstliv som tilltalar våra medlemmar och når ut till kyrkovana.
3. Att tala ett språk som berör och når ut i dagens Östra Helsingfors.

## Förverkligande

När målen för år 2021 formulerades kunde ingen föreställa sig hur länge och radikalt coronapandemin skulle påverka möjligheterna att förverkliga verksamheten i församlingen och de mål som man hade enats om att sträva mot. Gudstjänstlivet har i stor utsträckning påverkats av ständiga restriktioner och begränsningar framför allt angående antal deltagare. Men även användande av ansiktsmasker, desinfektionsmedel och avstånd har varit aktuellt med varierande bestämmelser om antal deltagare och avstånd mellan deltagarna.

Genom att en stor del av verksamheten tidvis har legat nere har medarbetarna gjort ansträngningar för att hitta nya vägar att nå ut till församlingsmedlemmarna och andra som har behov och intresse av att få del av andakter, gudstjänster eller övriga programinslag till exempel digitalt. I någon mån kunde volontärer i församlingen också medverka vid digitala sändningar av gudstjänster.

En något förenklad mässa utvecklades framför allt med tanke på strömmade gudstjänster. Den fick bära namnet Matteusmässa och innehåller de väsentliga momenten i gudstjänsten men utan de specifikt liturgiska inslagen.

Under våren var samhället stängt en längre tid och gudstjänsterna strömmades eller bandades och sändes vid ordinarie gudstjänsttid för att finnas på nätet i två veckor. Under våren konstaterades behovet av att ordna möjlighet för församlingsmedlemmarna att ta emot nattvard. Regelbundna nattvardsstunder arrangerades i vilka högst 6 personer kunde delta samtidigt.

Påskhögtiden firades enbart online med gudstjänster sända från olika kyrkor på Matteus församlings område. En större medverkan av medarbetarna

har möjliggjorts av att det har funnits tid för flera att engagera sig i mässorna och detta har varit berikande både för medarbetarna själva och för de gudstjänster som förverkligats. Under många veckor bjöd medarbetarna även på livesändningar med kyrkkaffe med program eller personligt småprat efter de sända gudstjänsterna.

Under sommaren kunde man delta fysiskt i gudstjänsterna liksom även under en del av hösten. På hösten varierade gudstjänstformerna mellan högmässa, Matteusmässa och kvällsmässa. En festlig biskopsmässa kunde firas i samband med biskopsvisitationen i oktober. Vid den mässan predikade biskop Bo-Göran Åstrand och medarbetarna medverkade liksom även församlingens körer och pastorer och kör från språkgemenskaperna.

När julhelgen närmade sig utlystes på nytt strängare restriktioner som begränsade möjligheterna att delta i gudstjänster så mycket att medlemmarna uppenbarligen inte ens vågade delta i större utsträckning. En inbandad julbön och en jultablå, som medarbetarna medverkade i blev ett sätt att ändå nå ut med julens budskap.

En bärande princip har varit att i mån av möjlighet förverkliga målen att nå ut till både medlemmar och andra som har behövt tröst och stöd, ledning och delad gudstjänstgemenskap i utmanande tider. Erfarenheterna av onlinegudstjänsterna har varit uppmuntrande och ett stort antal människor har nåtts genom dem.



# Mission och Vuxenarbete

## Övergripande mål

1. Vi lyckas upprätthålla församlingsbornas intresse för att stöda de utvalda missionsprojekten.
2. Att vi under varje termin konsekvent lyckas få missionen inbakad i de evenemang i Matteus som våra medlemmar besöker och genom vilka de kan få mera kunskap om våra missionsprojekt.

### Förverkligande:

Församlingen gav sitt fortsatta stöd för våra missionsprojekt via Finska Missionssällskapet (FMS), dvs arbetet bland funktionshindrade i norra Etiopien, barn och unga i Syrien och thailändska stipendiaten Waritpol Bannaloed.

Församlingens förbön för Svenska Lutherska Evangelieföreningens missionärer Torsten och Tua Sandell och deras arbete i Främre Asien fortsatte liksom förbönen för Gunilla och Magnus Riska som nu är missionärer i Etiopien via organisationen Såningsmannen.

I syfte att engagera församlingsborna för mission organiserades följande evenemang i Matteus församling under 2021: På trettondagen predikade Rolf Steffansson från FMS i högmässan som streamades. Under året ordnades sammanlagt fem Motion och mission-vandringar på församlingens område, två på våren och tre på hösten. I oktober ordnades Missionslunch i församlingen till förmån för församlingens understöds mål. I november kom Marika Björkgren-Thylin från FMS till Matteus och predikade i vår kvällsmässa. Den största satsningen till förmån för missionen var Julbasaren i december som samlade 2168,50€. Traditionsenligt ordnade församlingen fyra De vackraste julsånger-evenemang, två i Matteuskyrkan samt en i Degerö och en i Nordsjö kyrka. Årets sista satsning på att uppmärksamma missionen i församlingen var Annandagjul- kvällsmässan där Magnus och Gunilla Riska talade om deras arbete i Etiopien.

Coronapandemin gjorde att allt program planerades med tanke på de rådande restriktionerna. Samtidigt kunde vi med glädje konstatera att allt program som vi planerade för hösten 2021 kunde genomföras.

På grund av att vår huvudkyrka Matteuskyrkan har många aktörer är permanenta reklam- och infoställen

kring mission i kyrkans aula utmanande och drunknar i mängden av annat material. Vi planerade därför att sätta upp missionsinfo på anslagstavlan i Matteussalen. Denna idé stannade tills vidare på planeringsbordet och infobladet samt annat material om missionen finns bara vid kansliets infodisk.

Under ett antal gudstjänster som sändes online från församlingen kunde kollekten samlas för Finska Missionssällskapet. Till skillnad från tidigare år gick Kvällsmässans kollekt numera till det mål som Kyrkostyrelsen beslutat, vilket minskade vårt stöd till FMS genom Kvällsmässan.



## Vuxenarbete

### Matteus SALT

Frivilliggruppen för SALT anordnade i samarbete med anställda fem Matteus SALT-tillfällen under 2021. Två av tillfällena arrangerades som online-evenemang på våren, medan vi på hösten kunde träffas fysiskt tre gånger.

Detta är en bra verksamhet som förenar frivilligarbete med andligt fördjupande. Det är i linje med vårt mål att erbjuda varierande verksamhet som passar de olika församlingsborna med olika typer av andlighet och uttryck för denna.

### Samling för män

Samtalsgruppen Samling för män ordnade inga träffar under våren 2021 på grund av pandemin. På hösten kom samtalskvällarna igång igen genom fyra träffar under olika teman.



# Barn- och familjeverksamheten

## Övergripande mål

1. Att de barn som kommer till vår församling skall känna sig sedda och älskade.
2. Att lyfta fram barnens plats i församlingen.
3. Att ge barnen möjlighet att upptäcka och utforska sin tro i en trygg miljö.

### Målet har nåtts om...

1. barnen tycker om att komma till församlingen och gärna återvänder.
2. barnens bästa beaktas i olika beslut och att de får synas i vår verksamhet.
3. de barn som deltagit i barnverksamheten upplever sig ha en trygg Gudsrelation när de börjar i skriban.

### Daghems- och skolkontakternas mål

1. Att alla barn inom församlingens område ska få en kontakt till församlingen
2. Att samarbeta med personalen i åskådningsfostran/religionsundervisning
3. Att barnen och personalen ska känna att kontakten till församlingen är positiv och givande

### Målet har nåtts om ...

1. daghemmen/skolorna har deltagit i verksamhet och evenemang som församlingen ordnat för dem.
2. ledaren för barnverksamheten besöker daghemmen åtminstone 1 gång/termin och håller ett samarbetsmöte med lärarna en gång/år.
3. daghemmen/skolorna är villiga att samarbeta, delta i verksamhet och också tar kontakt till församlingen

### Metoder/verksamhet som hållits för att nå de ovan nämnda målen...

#### Kontakten till daghemmen/förskolorna (16 st)

- Coronapandemin har begränsat kontakten till daghem/förskolor, eftersom de inte har tagit emot besök. Några enskilda daghemsbesök har gjorts till Landbo, Fyren och Domus
- Ingen påskvandring kunde hållas. En påskvideo skickades till alla daghem/förskolor och Catarina åkte till alla med en påskhälsning.
- På våren bandade Daniela och Catarina in en

sångvideo som skickades till alla daghem/förskolor.

- Julvandringen hölls nu första gången i nedre våningen. 11 daghems/förskolgrupper deltog, sammanlagt ca 200 pers.

Catarina gjorde julbesök till tre dagisgrupper (julberättelsen + sånger).

Några planerade julbesök fick ställas in pga coronasituationen.

- Dans kring granen ordnades en förmiddag i december utanför Matteuskyrkan. Här deltog barn+personal från Domus daghem + många mor- och farföräldrar, barn och personal från Roihuvuori språkbads förskola. Sammanlagt ca 50 pers.

Catarina var till Daghemmet Pilten och dansade ringlekar med två förskolegrupper.

#### Kontakten till lågstadieskolorna (5 st)

- Inga morgonsamlingar med hela skolan samlad har kunnat hållas.

- Under vårterminen gjordes klassbesök i alla lågstadier med presentation av vilka anställda som jobbar i en församling och vad jobbet innehåller. Åk 5-6 – Tonja, ungdomsverksamheten, åk 3-4 – Carita och Mari, diakonin, åk 1-2 Juho och Helene, prästens uppgifter.

- Matteus video "Den blomstertid nu kommer" skickades till alla skolor i slutet av maj.

- Klassbesök under hösten:

Brändö åk 1-3 Adventstema, Brändö åk 4-6 Jultema Degerö åk 1 Jultema, Degerö åk 2 – presentation av församlingsarbetet och utrymmen

- 4 skolklasser (åk 1-2) från Nordsjö och Botby deltog i julvandringen.

- Nordsjö lågstadium hade adventskyrka med åk 1, 2 och 6.

- På biskopsvisitationen ordnades elevernas frågestund på fredag förmiddag. Eleverna i 4 lågstadier hade förberett frågor till biskop BG. Frågorna ställdes under en inspelning i Matteuskyrkan. Från varje skola deltog 2-3 elever från åk 5-6, som ställde skolans frågor. För varje skola gjordes en egen inspelning, som skickades till den egna skolan, så att alla elever kunde följa med frågestunden.

## VERKSAMHETSMÅL FÖR 0-14 ÅRINGAR

1. Att erbjuda barn i olika åldrar sådan verksamhet som ger dem en positiv kontakt till församlingen.
2. Att med jämna mellanrum uppmärksamma en viss åldersgrupp och inbjuda till något tillfälle i församlingen.
3. Att ge tillfällen att höra bibelberättelser och få fundera kring trosfrågor, stöda barnens andliga utveckling
4. Att få bekanta sig med kyrkrummet och fira gudstjänst/andakt.

### Målet har nåtts om . . .

1. det erbjuds olika slag av verksamhet som täcker åldern 0-14 år.
2. det årligen skickas en speciell inbjudan till något tillfälle/verksamhet speciellt för 0, 3, 5, 7, 10 och 12-åringar.
3. det både för barn under skolåldern och i skolåldern finns olika tillfällen då de har möjlighet att lyssna till bibelberättelser och reflektera kring trosfrågor.
4. det finns olika tillfällen där barnen har möjlighet att bekanta sig med kyrkrummet och fira gudstjänst/andakt på barnens nivå.

### Metoder/verksamhet som hållits för att nå de ovan nämnda målen . . .

Verksamheten har begränsats under året pga den rådande coronapandemin. Vissa perioder har verksamhet kunnat hållas.

### Klubbar

Under vårterminen kunde ingen klubbverksamhet hållas.

På hösten kunde pysselklubbarna starta efter höstlovet. Klubbar hölls i 4 lågstadier, varannan vecka pysselklubb och varannan vecka barnkör. I klubbarna deltar barn i åk 1-2, som går i eftis.

Sammanlagt 55 deltagare.

Sportklubben i Nordsjö har kunnat hållas både höst- och vårterminen. Deltagare har varit barn som går i eftis. En av församlingens unga vuxna har varit ansvarig ledare + en hjälpledarungdom.

10-15 deltagare/gång

Tweentisdagarna – öppet hus för åk 3-6 tisd. kl 14-17, hölls inte på vårterminen men kunde igen hållas hela höstterminen.

Catarina och Daniela har funnits på plats + 2-3 hjälpisar. Möjligt att äta mellanmål, pyssla, spela olika slags spel, umgås, göra läxor och få läxhjälp, sjunga i popkören. Över 40 deltagare varje gång.

## Läger

Följande läger kunde hållas under året:

- Dagläger 1-2 i Matteuskyrkan 7-11.6 och 14-18.6, 17 deltagare, 6 hjälpledare, 2 vuxenledare
- Dagläger 3 i Matteuskyrkan 9-13.8, 14 deltagare, 5 hjälpledare, 2 vuxenledare
- Barnläger för åk 1-4 på Lekholmen 21-23.6, 45 deltagare, 10 hjälpledare, 5 vuxenledare
- Barnläger för åk 5-7 på Lekholmen 9-12.8, 22 deltagare, 7 hjälpledare, 5 vuxenledare
- Natt i kyrkan för åk 3-4 i Matteuskyrkan 15-16.10, 39 deltagare, 8 hjälpledare, 2 vuxenledare
- Höstläger för åk 5-8 på Kellokoski lägergård 8-10.10, 19 deltagare, 7 hjälpledare, 3 vuxenledare



## Familjeverksamhet

På vårterminen kunde inga familjedagar hållas och inte heller den i samband med julpyssel.

I stället för pysseldagarna (vändag, påsk, jul) som inte kunde hållas delades pysselkassar med idéer ut till dem som önskade. Pysselidéer sattes också ut på facebook Matteus Barn&Familj. ca 20 kassar/gång delades ut.

Familjedagen på hösten kunde hållas med musiklek och höstpyssel, 45 deltagare, 7 hjälpledare, 3 anställda

Barnens vackraste julsånger i samband med julfest och ringlekar hölls 27.11. ca 100 pers. deltog.

Öppna julvandringar hölls en kväll och i samband med julbasaren. Sammanlagt deltog 75 pers.

Under julvandringsdagarna, både dagtid för daghem/skolor och under öppna vandringarna, deltog sammanlagt ca 40 ungdomar i olika roller och uppgifter.

Välsignelse av skolbarn 15.8, 12 deltagare

Fest för 6-åringar 30.10, 13 barn med varsin vuxen deltog.

Personliga inbjudningar

- 10-åringarnas fest på Borgbacken 8.8 – inbjudan till alla födda år 2011

- Välsignelse av skolbarn 15.8 – inbjudan till alla födda år 2014

- 6-åringarnas fest (eftersom 5-åringarnas fest inte kunde hållas föregående år) – inbjudan till alla födda år 2015

- Inbjudan till familjedag med musiklek till de familjer vars barn döpts 2020 och 2021 (t.o.m. juni). Familjerna fick i samband med det här tillfället också barnens doplov.

## Ny verksamhet:

### Föda utan rädsla

2 st. förlossningsförberedande kurser har hållits under året. Det här är en ny verksamhet som församlingen valt att satsa på då vi vill vara med i alla viktiga skeden i livet. Kursen har gett möjlighet att bekanta sig med församlingen redan innan dopet och flera av deltagarna har aldrig ens hört talas om Matteus församling. Kurserna, som erbjudits gratis, har uppfyllt en viktig uppgift då coronapandemin bidragit till att allt fler föderskor känt sig rädda och osäkra inför förlossningen. Det här är tyvärr en trend som funnits redan länge och den här sortens verksamhet känns extra viktig att kunna erbjuda då allt mera resurser dras ner när vad gäller förlossningsvård och förebyggande arbete.



# Konfirmand- och ungdomsverksamheten

## Övergripande mål

År 2021 präglades - som föregående år - mycket av den osäkerhet som orsakades av coronapandemin. På våren förverkligades en stor del av hjälpisutbildningen som distanskurser. Sommarens läger kunde hållas som vanligt, men hösten förde igen med sig ett sämre läge och många förändrade planer.

Personalmässigt var 2021 ett utmanande år för konfirmand- och ungdomsarbetet, då vår civiltjänstgörare avslutade sin tjänst och Tonja Weckström var tjänstledig 3 månader på hösten. För vårt arbetsteam innebar coronaperioden förutom avbokade resor/weekender/träffar också stora förändringar i arbetsbilden, då vi engagerade oss mycket i församlingens online-arbete.

### Uppföljning av de övergripande målen

**Mål 1.** Att den ungdom som kommer till vår församling skall känna sig sedd och älskad; som kriterium för uppnått mål hade vi satt att minst  $\frac{3}{4}$  av de aktiva ungdomarna skall uppleva att vi har tid för dem. Året var utmanande pga av coronan. På våren hade vi online-utvecklingssamtal med alla våra hjälpledare. Utöver detta hade vi chatkontakt med många ungdomar. På sommarens läger hade vi rekordantal hjälpledare, vilket ledde till att det var utmanande att ha tid att se alla enskilt. På hösten blev uppmärksamheten till ungdomarna lidande dels pga av det oklara och ständigt förändrade coronaläget, dels pga förminskad arbetskraft.

**Mål 2.** Att församlingens skall erbjuda en trygg gemenskap med goda kristna förebilder för ungdomar; vår förhoppning var att ungdomarna vågar komma till församlingen utan att ha en kompis med sig och att ungdomarna inte känner att det är pinsamt att säga att de går i kyrkan/till församlingen. På våren kunde inte så mycket verksamhet ordnas, men på hösten märktes en positiv förändring i Öppet hus deltagandet. Ungdomarna kunde komma ensamma eller med kompisar - också såna som inte är aktiva i hjälpistubildningen. På hösten var det också mycket diskussioner bland ungdomarna om fördelarna med att komma som hjälpis på läger utan att ha sina bästa

vänner med sig.

**Mål 3.** Att ungdomarna skall uppleva kyrkan tillgänglig och relevant, så att de stannar som medlemmar också som vuxna; Tillgängligheten kan mätas i att vi alltid svarar inom ett dygn (oftast inom en timme). Antalet personkontakter med ungdomar ökade under sommaren/hösten, vilket kan tolkas som att tröskeln för att ta kontakt med oss sjunkit. Samtidigt bör det medges att vår närvaro i sociala medier fortfarande kunde förbättras. En del av målet var att 90% av de konfirmerade ungdomarna skulle vara medlemmar i kyrkan 10 år efter skriftskolan. Pga avsaknaden av mätinstrument (statistik över 25-åringarnas kyrkotillhörighet) konstaterar vi att detta mål behöver omformuleras nästa år.

### Uppföljning av konfirmandarbetets mål

Vi är glada över att vi lyckades förverkliga alla konfirmandläger och tillhörande konfirmationer år 2021, trots coronan. En del träffar flyttades online eller skippades, men sommarlägren kunde förverkligas i full längd och genom att öka antalet konfirmationer behövde vi inte heller begränsa deltagarantalet i dem.

År 2021 erbjöd Matteus församling fyra sommarläger och privatskriba för sammanlagt 88 konfirmander (varav 56 var egna församlingsmedlemmar). Vi hade 86 hjälpledare och 18 unga ledare/unga vuxenledare på våra skribaläger. Som jämförelsetal kan nämnas att vi 2020 hade 108 konfirmander (63 egna församlingsmedlemmar), 56 hjälpledare och 20 unga ledare/unga vuxenledare.

**Mål 1.** Att stöda de unga i deras Gudstro, eller i sökandet efter en sådan; Enligt feedbacken upplevde konfirmanderna sin konfirmandtid innehållsigt meningsfull (de hittade svar på frågor) och de ansåg att deras livsåskådning utvecklats, så målet kan anses ha nåtts.

**Mål 2.** Att hjälpa de unga att lära känna sig själva, sina vänner, Gud och kristendomen bättre; Med dagbokssvar och utvecklingssamtal som mätinstrument, kan konstateras att målet nåddes för de flesta. Majoriteten säger att de upplevt att de

i skriban fått vara sig själva och att de har lärt känna nya människor, samt sina gamla vänner på ett nytt sätt. Nästan alla uppger att deras gudsbild och syn på kristendomen förändrats. Dock orsakade det stora antalet hjälpledare mera grupperingar än tidigare år, så gemenskapen kunde ha varit bättre.

**Mål 3.** Att ge de unga verktyg för att fortsätta jobba med de stora livsfrågorna på egen hand och tillsammans med andra (varandra, föräldrar och faddrar), samt med kyrkan som en relevant samtalspartner; Våra konfirmander har låg tröskel för att samtala om djupa frågor med varandra, sina hjälpledare och församlingens anställda (i diskussioner och dagböcker). Däremot finns det behov av att fortsätta utveckla metoder för att stöda samtalen i hemmen/med föräldrarna och faddrarna. Detta kunde inte åtgärdas 2021 då vi varken kunde ordna gemensamma träffar för konfirmander och föräldrar i stan eller ha besöksdagar på lägren. Matteus ungdoms andakts- och mässkultur kan sägas vara stark (så gott som alla deltar i bönevandring och nattvard, många följde också med online-andakterna speciellt under våren), men tröskeln att prata om personliga Gudsmöten är fortfarande hög.

### Uppföljning av hjälpledarutbildningarnas mål

I maj 2021 utexaminerades 95 hjälpledare (jfr 92 år 2020, 69 år 2019 och 74 år 2018) i 4 årskurser. Grundutbildningen (hjub 1) avklarades av 55 ungdomar, fortsättningsutbildningen (hjub 2) av 21 ungdomar, fördjupade ledarskapskursen (hjub 3) av 11 ungdomar och vuxenledarutbildningen av 9 unga vuxna. Hösten 2021 inledde 50 nya hjälpisar (jfr 57 år 2020, 49 år 2019 och 40 år 2018) sin utbildning. Statistiskt sett var 2021 alltså ett bra hjälpledarår.

**Mål 1.** Att de ungdomar som deltar i våra hjälpledarutbildningar utvecklas i tro och ledarskap; då majoriteten av hjälpledarna upplever (i självutvärderingen, utvecklingssamtalet och dagboksreflektioner) att de mognat i tro och ledarskap kan målet anses vara nått.

**Mål 2.** Att vidareutveckla hjälpledarutbildningen så den motsvarar våra och ungdomarnas behov; Målet, att färre än 1/10 av dem som påbörjat utbildningen hoppar av, nåddes i alla hjälpisutbildningar det här året. Antalet hjälpledare överskrider vårt egentliga behov, vilket är ett positivt problem.

**Mål 3.** Att hjälpa ungdomar till ökat ansvarstagande; Av de 55 ungdomar som blev klara med Hjub 1 i maj 2021 fortsatte 39 i Hjub 2. Av 21 Hjub 2:or fortsatte 18 i Hjub 3 och av 10 Hjub 3:or fortsatte alla Hjub 4. Utöver detta gick flera ungdomar en utbildning på 2 år. Målet, att hälften skulle fortsätta, nåddes alltså med råge i samtliga hjälpisårskurser.

### Uppföljning av ungdomsverksamhetens mål

Som tidigare nämnts led främst ungdomsarbetets lägerverksamhet av coronan. Ungdomens kyrkodagar hölls online, med 10 deltagare från Matteus. Det planerade sportlovsläget i Åre måste avbokas, likaså hjälpisutbildningarnas planerade veckoslut. En del läger ersattes av stadsdagar. Coronan tvingade oss också att avboka vårens Londonresa och Sommardagarna. Höstdagarna kunde ordnas i början av november och där deltog Matteusungdom med rekordantalet 103 ungdomar, vilket torde vara det största deltagarantalet från en och samma församling i Höstdagarnas historia.



Den öppna verksamheten på Lekholmen, som är en viktig del av församlingens verksamhet, nådde färre ungdomar än före coronan, men vi är ändå glada över att vi kunde erbjuda öppen verksamhet. En delorsak till lägre besökarantal är att alla församlingar hade så stora läger att ganska få holmbor fick plats att övernatta.

**Mål 1.** Att skapa förutsättningar för konfirmerade ungdomar att hitta en kristen gemenskap, i vilken de känner sig trygga, samt att erbjuda meningsfull verksamhet utöver hjälpisutbildningen; Målet, att minst 20 "övriga ungdomar" (såna som inte går hjälpledarutbildningen) skall delta i vårt ungdomsarbete under året, nåddes inte. Detta beror dels på att holmverksamheten gick på sparlåga, dels på att både Åreresan och Sommardagarna avbokades.

**Mål 2.** Att ungdomarna skall uppleva Matteus ungdomsutrymmen som sitt vardagsrum, kyrkan som en plats där man hämtar kraft och Lekholmen som en tankningsplats; som tidigare nämndes kom onsdagsverksamheten (öppet hus och MU-mässa) bra igång på hösten. Lekholmens verksamhet nådde inte upp till så siffror som år 2019.

**Mål 3.** Att skapa en meningsfull uppsökande verksamhet för studeranden; målet var att ha minst 1 kontakt/termin med högstadiet och gymnasiet, samt uppsökande verksamhet för studeranden. Dessa mål uppfylldes inte och också här är coronan orsaken.

### Onlineverksamhet

Onlineverksamheten bestod av hjälpisträffar och streamade andakter. Utöver detta ordnades fredagszoom varann vecka för unga vuxna under vårterminen.

Matteus församling gjorde några storsatsningar online, som även nådde ungdomar. Till skolavslutningen gjordes en ny version av "Den blomstertid nu kommer" och på hösten streamades Vålgörenhetskonserten "Free your mind". Utöver dessa streamades även biskopsvisitationens Thinkshow, samt några andra Thinkshower och Bibelstudier. Årets största online-satsning var jultablån, som också blev vår största publiksuccé.



# Diakoni

## Övergripande mål

1. Inspirera till hopp och handling
2. Visa att alla är välkomna oavsett förflutet
3. Visa att förlåtelse och bättring är vägen framåt
4. Att klienten förstår att de är kapabla att förändra de beteenden och handlingar som inte tjänar dem

## Förverkligande

Diakoniarbetet omfattar klientkontakter på mottagning och i hem, gruppverksamhet, koordinering av frivilligarbete, vuxenarbete och samlingar inom internationell diakoni.

Diakoniarbetet påverkades för andra året i rad starkt av restriktionerna. De flesta samtalen fördes på distans eller i större rum än själva diakonimottagningens rum. Några hembesök samt några besök till serviceboenden gjordes.

Under år 2021 har diakoniarbetarna haft 363 klientkontakter (samtal, telefonsamtal) mot 337 år 2020.

Diakonin har bistått med 20,935.36€ (innehåller betalningsförbindelser till butiken och räkningar). Det ökade behovet har kunnat mötas tack vare fondmedel.

Gruppverksamheten för seniorer under våren 2021 var minimal, men stickklubben samlades på vårterminen och även några gånger på höstterminen. "Stickarna" uppskattade samlingarna, då det betydde en känsla av gemenskap och delaktighet, som dom saknat under pandemitiden.

Diakonin tog under våren 2021 emot en praktikant från Yrkeshögskolan Novia, praktikant Victoria Holmberg fick inblick i Matteus församlings diakoni men även diakonin och församlingsarbete inom St. Matthew's international church

Kaffe på plattan kunde ordnas två gånger under året 2021. Fortsatt fint samarbete med Vartiokylän seurakunta.

Diakonin var med och ordnade sommarträffar under sommaren för de som var kvar i Helsingfors. Detta för att minska ensamheten under sommar månaderna då många åker bort.

Matteus församling ordnade en utfärd i augusti till den nya kyrkan i Söderkulla och Dickursby nya kyrka. Sammanlagt 20 personer deltog på resan.

Seniornätverket ordnade seniorfestival i oktober på Arbis. Diakoniarbetarna från alla svenska församlingar deltog också som arrangörer

På hösten blev diakonin inbjuden till dagcentret för äldre på församlingens område. Tillsammans med kantor Niels Burgmann hölls där en adventsandakt. Verksamheten verkade uppskatta besöket och vi hoppas på fortsatt gott samarbete

Diakonin besökte med de övriga svenska diakoniarbetarna i Helsingfors Munksnähemmet och höll julandakt och uppvaktade boende där med julkort och julblomma. Detta äntligen i person efter uppehåll på grund av pandemin.

Diakonin deltog också i kvällsmässan med att erbjuda förbön. Under tiden med strängare restriktioner agerade diakon Mari Johnson värd då mässan strömmades.

Diakonin har gett fribiljetter till Waste & Feast-restaurangen, som erbjudit take-away mat när restriktionerna varit strängare.

Ekonomisk rådgivning via Rari erbjöds till slutet av år 2021.

Gemensamt ansvar 2021 drog igång digitalt i februari med kyrkkaffe live på församlingens Facebook-sida fyra gånger i februari. Under månadens lopp kunde de som skänkte en slant till insamlingen vinna GA-produkter i lotteriet

En orgelkonsert ordnades tillsammans med kantor Niels Burgmann och sändes på Facebook till förmån för Gemensamt ansvar. De digitala satsningarna gav mer uppmärksamhet till GA-kampanjen än tidigare år.



# Musik

## Övergripande mål

1. Att de som deltar i musikverksamheten ska känna sig sedda och att deras medverkan ger glädje och mening både åt dem själva och andra.
2. Att hålla en låg tröskel till verksamheten och tillgodose olika stilar och åldrar.
3. Att stöda medlemmarnas andlighet och att de, via musiken, ska hitta sin plats i församlingsgemenskapen.

### Allmänt

År 2021 präglades av den pågående pandemin, som drabbade musiken och speciellt körsången hårt. Våldigt lite verksamhet kunde hållas som "normalt" och en hel del flyttades online eller inhiberades. I början av året var all musikverksamhet online eller på paus. Under sommaren deltog båda musikerna i konfirmandläger och under så gott som hela hösten kunde musikverksamhet hållas relativt normalt.

### Småbarnsmusiken

Musikleken hölls online i 2 olika grupper hela vårterminen, med ca. 10-20 deltagare per vecka. Förutom det bandades och skickades det ut korta videosnuttar med sånger till alla deltagare. Kontakten hölls främst via Whatsapp. Fr.o.m mitten av maj till mitten av juni hölls musikleken utomhus, på den lilla innergården, med ca 20-30 deltagare per gång. Terminen avslutades med en utflykt till Lekholmen.

Under höstterminen hölls musikleken i tre grupper, i kyrksalen, för mer utrymme. Hela höstterminen kunde hållas enligt planerna, med avslutning i början av december. Musikleken har också hållits i samband med de två familjedagar som kunnat ordnas under hösten.

Musikleken har för många varit extraviktig just under coronapandemin då många småbarnsföräldrar blivit rätt isolerade i sina hem. Att kunna erbjuda någon form av social samvaro, och en kontakt till kyrkan, har därför varit huvudmålet under året 2021. Många nya småbarnsfamiljer har hittat till musikleken under året och samvaron efter sångstunderna har samlat i stort sett alla deltagare.

Däremot har vi inte kunnat erbjuda hemskt mycket annan verksamhet till de nya familjerna pga pandemin.

### Barnkören

Barnkören hade ingen verksamhet under vårterminen.

Höstterminen körde i gång efter höstlovet, när det igen var tillåtet att sjunga i skolorna, med övningar varannan vecka i Botby och Nordsjö och varannan i Degerö och Brändö. Terminen avslutades med uppträdande på Församlingens lillajulsfest i slutet av november. Tyvärr startade barnkörsarbetet från noll då de barn som deltog i kören inte sett någon tradition av körsång under sin tid i skolan, pga Coronan. Drygt 30 barn, i åk 1-2, deltog i barnkörsverksamheten under de här veckorna. Stämningen under de få övningar vi hade var otroligt fin och präglades av sångglädje och fina diskussioner. De frågor som barnen har gällande kyrkan och kristendomen har prioriterats högt då det kanske är det enda stället där barnen får fundera på dessa frågor. I barnkörsverksamheten har både barn som hör till kyrkan, inte hör till kyrkan och sådana





som hör till andra religioner deltagit. Lillajulsfesten, som också var ett De vackraste julsångerna-tillfälle, samlade över 100 personer, som till största delen bestod av familj och släkt till barnkörssångare. Stämningen var på topp och barnkören sjöng sina sånger med glädje och frimodighet, trots få övningar.

### **Popkören**

Popkören hade ingen verksamhet under vårterminen. Under påsken och i slutet av vårterminen medverkade några sångare i församlingens Oh happy day-video och Den blomstertid-videon.

Under höstterminen övade Popkören som vanligt, i samband med Tweentisdagen. Popkören uppträdde på Vålgörenhetskonserten i november, på församlingens lillajulsfest samt hade ett flertal luciapuppträdanden. Trots Pandemin har Popkören fått en del nya deltagare. I och med att Tweentisdagen varit för de barn som inte längre går i Eftis, dvs. Åk 3-7, har medelåldern i kören sjunkit. Det märktes tydligt och idealet skulle fortfarande vara att kören skulle rikta sig till barn i åk 4-7. De äldre medlemmarna faller lättare bort då allt yngre sångare kommer med. Det här har också påverkat dynamiken på övningarna. Det stora antalet uppträdanden under hösten har bidragit till att det blivit stressigt att lära sig alla sånger under övningarna, vilket också påverkat stämningen på övningarna. Trots det här har koristerna varit ivriga under framträdandena och glatts åt sina prestationer. Mottagandet har varit mycket positivt vilket har stärkt barnens självförtroende.

### **Ungdomsmusiken**

Under vårterminen deltog, främst de ungdomar som skulle göra specialkurs i musik, i Instagramandakter och de MU-mässor som kunde hållas. En del ungdomar, och unga vuxna, medverkade också i de streamade söndagsgudstjänsterna, samt i inbandning av Oh happy day-videon och Den blomstertid-videon. Under sommaren genomfördes musikverkstäder på konfirmandlägren, som planerat, och många ivriga ungdomar musicerade frimodigt i både andakter, mässor och andra tillfällen. Sångglädjen var extrafin på höstens konfirmationer!

Under hösten medverkade ungdomar i musiken på MU-mässorna, som kunde hållas som vanligt. Ett gäng deltog också i Voiceprojektet. Ett par ungdomar medverkade i HD on stage under Höstdagarna i Toijala. Många ungdomar utvecklades musikaliskt, blev tryggare i att uppträda och mer självsäkra under året. Pandemin har dock gjort det ännu mer utmanande att samla alla de ungdomar som skulle ha potential eller vilja att vara med i musikverksamheten.

### **Voiceprojektet**

Ingen Voice-kör kunde hållas under vårterminen. Under hösten genomfördes voiceprojektet, som planerat, med en avslutande vålgörenhetskonsert i november. Kören samlade ca 20 ungdomar och vuxna, vilket, som väntat, var färre än tidigare projekt. Konserten, med temat "Free your mind", mot rasism och fördomar, blev en succé med över 100 personer i publiken. I anslutning till konserten såldes det bakverk och pengarna som kom in gick via Röda korset till arbetet mot rasism bland unga i östra Helsingfors. Ännu viktigare var dock att det här temat fick uppmärksamhet, då det är ett stort problem speciellt i skolorna i östra Helsingfors. I konserten medverkade förutom Voicekören också Popkören, samt de inbjudna gästerna Nicole Vikatmaa Orchestra och Nadine Mabinda. Köreerna och solisterna ackompanjerades av ett husband på fyra personer.

Voicekören erbjuder en repertoar som inte hör till den traditionella kyrkomusiken och samlar sångare i varierad ålder, och en del som inte annars skulle komma till kyrkan. Den bidrar till gemenskap och samhörighet och de sånger och teman som väljs för projekten bidrar i sin tur till medvetenhet och reflektion bland både sångare och åskådare. Den låga tröskeln och projektformen gör att den också har potential att fungera som andrum för dem som har utmaningar i vardagen.

### **Kyrkokören**

Kyrkokören hölls igång genom online-övningar på Zoom hela vårterminen 2021. Även om detta inte gav sångarna känslan av att de sjunger tillsammans var det uppskattat och ett bra sätt att bejaka gemenskapen inom kören. Koristerna producerade också två egna virtualkör-videon till långfredagens och påskens förhandsinspelade gudstjänster och medverkade i både Oh happy day-projektet och i Den blomstertid-videon.

Hela hösten kunde kören öva normalt i Matteuskyrkan med beaktande av säkerhetsavstånd och med mun- och nässkydd. Kören medverkade vid gudstjänsterna/mässorna, vid biskopsvisitationen, alla helgons dag, första advent och de vackraste julsångerna. Medverkan vid julottan i Degerö kyrka fick inhiberas på kort varsel på grund av de skärpta corona-restriktionerna.

### **Vår ton**

Kören Vår ton har under 2021 inte varit verksam på grund av att deltagarna alla är i en sådan åldersgrupp att det hade varit för riskabelt att hålla samlingar även då coronaläget varit lugnare.

## Gudstjänstmusiken

Gudstjänstmusiken har under året anpassats till att bättre fungera i de strömmade gudstjänsterna vi till stor del hållit. Eftersom söndagsgudstjänsterna under hela våren firades endast online och en stor del av sommarens och höstens gudstjänster utformades som hybrid, dvs både firades på plats i kyrkan och strömmades via församlingens Facebook-sida, accentuerades vikten av försångare. Detta gjorde i sin tur att någon solosång framfördes vid de flesta gudstjänster. Stilistiskt breddades gudstjänstmusiken på så sätt till att omfatta aktuella sånger från vår egen tid, psalmer, orgelmusik mm. De nya formerna som gudstjänsten fått aktualiserades också en ännu pågående diskussion inom medarbetarteamet både kring gudstjänsternas utformande och gudstjänstmusiken.

## Medarbetarkören

Eftersom det bland medarbetarna finns många både sångvana och sångglada har en medarbetarkör spontant bildats vid flera tillfällen. Bland annat medverkade kören vid biskopsvisitationens mässa, första advent och jultablån som filmades för att sändas på juldagen.

## Övriga konserter/musikprojekt

Coronarestriktionerna omöjliggjorde en stor del av konsertverksamheten i kyrkorna runtom i landet. Under sommaren kunde dock konsertserien "Med metron till musiken", i samarbete med Vartiokylän srk, Herttoniemen srk, Mikaelin srk och Vuosaaren srk, genomföras nästan i sin helhet. Konserterna under juni månad utfördes med en begränsad publik på plats och med möjlighet att se konserterna online. Konserterna i juli och augusti genomfördes normalt med undantag för avslutningskonserten, som måste ställas in då restriktionerna på nytt skärptes.

Inför påsken gjordes en inbandning av gospelklassikern "Oh happy day" där både medarbetare och medverkande från församlingens körer deltog. Videon fick stor spridning och både Biskopen och Samfällighetens direktör uppmärksammade den. En liknande video gjordes till sommaren då barn från daghem och skolor också engagerades då de fick rita teckningar som syntes i videon.



# Information

## Övergripande mål

- 1 Att berätta för så många som möjligt om församlingens uppgift.
- 2 Att sprida det kristna budskapet och församlingens verksamhet till också de icke-aktiva församlingsmedlemmarna.
- 3 Att informera om aktualiteter som berör de egna församlingsmedlemmarna.

## Förverkligande

Informationsmässigt har det gångna året varit fyllt av förändringar. Församlingssekreterartjänsten med fokus på information och den administrativa församlingssekreterartjänsten kombinerades till en tjänst i april 2021.

Under året har fokuset legat på att få grundinformationen att fungera genom att se till att hemsidorna är uppdaterade, annonserna i Kyrkpressen korrekta och säsongsprogrammen publicerade i god tid och med heltäckande information om församlingens verksamhet. Större fokus har också lagts på att utveckla kommunikationen tillsammans med de olika verksamhetsområdena genom gemensamma informationsträffar med medarbetarna. Församlingens kommunikation får även fortsättningsvis hjälp av samfällighetens svenskspråkiga informatör vars arbetsinsats i Matteus församling är 20%.

**Webbsidan.** Medarbetarna meddelar om den info de vill ha på webbsidan, och informatören/församlingssekreteraren uppdaterar sidorna enligt önskemålen.

**Instagram.** Kontot, som skapades sommaren 2020 har uppdaterats några gånger varje vecka, med fokus på församlingens verksamhet, men också annat som ansetts vara relevant under årets gång. Stories har det inte funnits lika mycket plats för, men i december delades varje dag Kyrkan i Helsingfors julkalender också på församlingens stories.

**Facebook.** På församlingens Facebook-sidan har det strävats efter att publicera aktuella nyheter om församlingens verksamhet samt marknadsföra aktuella evenemang. Det har strävats efter att publicera ett Facebook-inlägg flera gånger i veckan. Facebook-grupperna Matteus barn & familj samt Matteus musikleik är även aktiva kanaler där information om barn- och familjeverksamheten i församlingen marknadsförs.

**Kyrkpressen.** Samarbetet med Kyrkpressen har fortsatt som förr och de fyra Helsingforssidorna har utvecklats tillsammans med Kyrkpressen. De svenskspråkiga Helsingforsförsamlingarnas informationsansvariga träffas regelbundet med Kyrkpressen för att idea de kommande numrens innehåll och tillsammans utveckla t.ex. annonssidorna på tidningens Helsingforssidor.

**Nyhetsbrev och utskick.** Barnfamiljer har fortsättningsvis bjudits in personligen till vissa evenemang i församlingen per post till barnet. Dessa utskick har fungerat bra och har lockat många deltagare till evenemangen. Nyhetsbrev har skickats ut några gånger och fungerar bra så kunde definitivt användas mera. Även de som fyllt jämna år mellan 70 och 100 har fått hem ett personligt inbjudningskort hem med posten då ett födelsedagskalas i deras ära ordnades.



# Engelskspråkiga arbetet (på finska)

## 1. Tiimin vastualueet – kuvaus siitä, mitä tiimi tekee.

Leadshipteam vastualueina ovat lapsityön, yhteisönkehittämisen, musiikin ja diakonian työalojen johtaminen ja kehittäminen jaetun johtajuuden mallin mukaisesti. Lisäksi pastori tiimin puheenjohtajana vastaa kokonaisuuden arvioinnista, kirkon tavoittavan työn kehittämisestä, raamattupiiristä sekä jumalanpalveluksista.

## 2. Tiimin tavoitteet vuodelle 2021

Koskee ainoastaan syyskautta pastorin osa-aikaisuuden vuoksi! Pää tavoitteena on ollut tehostaa toimintaa uusien ihmisten tavoittamiseksi seurakunnan toimintaan. Lisäksi tavoitteena on ollut musiikkityylilajien lisääminen messujen musiikissa.

## 3. Miten tavoitteet ja strategian neljä fokusaluetta toteutuivat ja millä tavalla tiimi toimi, jotta tavoitteet toteutuivat?

Neljästä fokusalueesta valittiin tietoisesti yksi, jota yhdessä kehitettiin. Tämä oli tavoittavan työn tehostaminen. Tiimi toimi yhteistyössä tavoitteen eteen ja reagoidakseen muutoksiin tarpeen mukaan. Lapsikirkon osallistujia määrän odotettiin kasvavan uusien kävijöiden myötä, joten siihen palkattiin kaksi apulaista. Tärkeänä linkkinä palkkauksessa toimi Matteus Svenska diakoni ja leadershipteamin diakonivastaava Mari Johnson, jonka avulla saimme nopeasti palkattua apulaiset ruotsinkieliseltä puolelta. Lasten määrä nousi varsin huomattavasti toiminnassa.

Pastori vastasi uusien kutsukorttien suunnittelusta ja painatuksesta. Korteja jaettiin lähiympäristöön kansainvälisiin yhteyksiin. Lisäksi toteutettiin aktio. Näissä tehtävissä pastorilla oli apuna vapaaehtoinen aktiiviseurakuntalainen.

Kanttorille annettiin varsin vapaat kädet lisätä harkintansa mukaan gospeltyyppistä musiikkia messuihin, sillä vaihtelua tarvitaan seurakuntalaisten etnisen ja kulttuurisen vaihtelevuuden vuoksi.

Myös diakoniatyön tavoittavien tapahtumien kautta saimme uusia seurakuntalaisia mukaan vapaaehtoistoimintaan.

## 4. Tiimin henkilömäärä vuonna 2021: vakituiset, määräaikaiset, osa-aikaiset?

Tiimissä on viisi henkilöä. Ei muutosta lukumäärässä edellisvuoteen nähden. Pastori (määräaikainen ja osa-

aikainen), Kanttori (palkkioperusteinen), Lapsityön vastaava (vapaaehtoinen), diakoni (määräaikainen ja osa-aikainen), yhteisön kehittämisvastaava (yhtymän toisen työalan työntekijä, joka toimii osan työajastaan tässä tehtävässä)

## 5. Mikä muuttui vuonna 2021?

Mikä muuttui toiminnassa, toimintaympäristössä, toimintatavoissa, mittareissa, jossakin toiminnan kannalta olennaisessa?

Miten toimintaympäristö muuttui? Mitä tehtiin toisin? Miten muutosta mitattiin?

Suurin muutos oli Korona-rajoitukset. Niiden vuoksi seurakuntalaisten määrä on heitellyt kovastikin. Vähimmillään on ollut vain 10 paikalla, enimmillään yli 50 osallistujaa.

Joitakin ”vanhoja” seurakunnassa kävijöitä on jäänyt pois. Tilalle on kuitenkin tullut useita uusia perheitä ja henkilöitä. Eniten on tullut intialaisia.

## 6. Miten toteutui seurakuntalaisten osallisuus? Missä uusissa tehtävissä seurakuntalaiset toimivat? Mitä erityisosaamista saatiin seurakuntalaisten kautta käyttöön? Millaisia kokemuksia kertyi vastuun jakamisesta? Paljonko oli vapaaehtoisia?

Vapaaehtoisia seurakuntalaisia toimi aktiivisesti mm seuraavissa tehtävissä: Tekstien luku, kuoro toiminta, ehtoollisen avustaminen, rukous messuissa, isäntä/emäntä, raamattupiirin johtaminen, teema-illat, ilmoitusten teko some-kanaviin.

## 7. Miten kerrotte tiimin työstä lukuina? Mitä datan avulla voi kertoa

Tässä voi käyttää vuosiraportin tilastoja hyväksi.



# Ryskspråkiga arbetet (på finska)

1. Tiimin vastuualueina on pääkaupunkiseudun venäjänkielisen seurakuntatyön järjestäminen ja venäjänkielisen luterilaisen hengellisen elämän tukeminen.

2. Tiimi oli asettanut vuodelle 2021 seuraavat tavoitteet:

- Viikoittaisen ryhmätoiminnan säilyttäminen
- Viestinnän tehostaminen
- Nuorisotyön toiminnan edistäminen
- Yhteistyö muiden seurakuntayhtymien kanssa

3. Kuluneena toimintakautena venäjänkielisessä seurakuntatyössä keskityttiin toteuttamaan strategian mukaista toimintaohjelmaa. Kokoavan toiminnan ollessa tauolla useita jaksoja kuluneen vuoden aikana, tiimi keskittyi erityisesti tavoittelemaan seurakuntatyön suuntautumista ulospäin ja lisäämään työn medianäkyvyyttä. Kuluneena vuonna panostettiin jumalanpalvelusten suoratoistoon ja työalan Youtube-kanavan hengellisiin sisältöihin. Vaikka moni toimintaohjelmassa suunniteltu asia jäi toteutumatta, kuluneelle vuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Viikkotoimintaa pyrittiin toteuttamaan aina rajoitusten salliessa. Viestinnän tehostaminen toteutui ulospäin suuntautuneisuuden ja verkkosisältöjen myötä. Suunniteltu rippikoululeiri onnistuttiin järjestämään kesällä 2021. Yhteistyö

muiden seurakuntayhtymien kanssa on ollut tehokasta. Venäjänkielisessä työssä koottiin yhteinen tiimi Espoon ja Helsingin venäjänkielistä työtä tekevästä työntekijöistä. Vantaan seurakuntien käynnistämän venäjänkielisen työn hanketta tuettiin.

4. Helsingin venäjänkielisten työn työntekijöiden määrä pysyi kuluneena vuonna samana – 2 pappia ja yksi seurakuntatyön työntekijä. Espoon venäjänkielisen työn ohjaajan toimi muuttui määräaikaisesta pysyväksi. Vantaan seurakuntien venäjänkielisen seurakuntatyön hankkeeseen valittiin Natalia Russkih, joka toimi pitkään vapaaehtoisena venäjänkielisen seurakuntatyön nuoriso-ohjaajana. Palkkiotoimisia musiikkityöntekijöitä on kaksi. Vapaaehtoisten määrä väheni jonkin verran kuluneena vuonna, mikä toisaalta haastoi osan vapaaehtoisista uusiin ja vastuullisempiin tehtäviin ja toisaalta lisäsi vapaaehtoisten kuormitusta. Kokoavan toiminnan tauolla olo ja epämääräiset kokoontumismahdollisuudet vaikuttivat muutoksiin vapaaehtoisten osalta.

5. Lähdimme vuoteen 2021 voimakkaasti uuden strategian ohjaamina. Työn kehittäminen muuttui tavoitteellisemmaksi. Fokusalueet antoivat suunnan ja määrittivät viitekehykset toiminnan kehittämiseksi. Toimintaohjelmassa esitetyt suunnitelmat pyritään toteuttamaan lähivuosina, sillä monia suunnitelmia



jarrutti kokoavan toiminnan rajoitukset pitkin vuotta. Toimintaympäristö muuttui haastavammaksi tavoittaa kasvokkain. Verkkoympäristöt tulivat arkipäiväisemmiksi, mutta toisaalta moni, jolle verkkoympäristöt olivat joko liian haastavia tai turhauttavia vetäytyi kauemmaksi. Kasvokkain kohtaaminen muuttui merkityksellisemmäksi. Näihin muutoksiin tiimi pyrki vastamaan järjestämällä online-ryhmiä, sekä tuottamalla verkkosisältöjä. Mahdollisuutta yksityisiin keskusteluihin pidettiin yllä, mutta moni keskustelu käytiin puhelimitse.

6. Seurakuntalaisten osallisuus toteutui kuluneenakin vuonna tehokkaasti, mutta moni vapaaehtoisille sopiva tehtävä jäi pois. Mediataidot sekä musiikki-alan osaaminen painottui vapaaehtoisten hoitamissa tehtävissä. Henkilökohtainen tarve keskusteluun ja hengelliseen kasvuun rohkaisi muutamia ihmisiä ryhmien ohjaamiseen verkossa. Kuluneena toimintavuotena vapaaehtoistehtävissä toimi arviolta 25 henkilöä.

7. Kulunut vuosi lukuina oli osallistujamääriltään paljon pienempi. Kokoavan toiminnan ollessa epävakaa moni osallistuja on lakannut käymästä ryhmissä. Viikoittaisten ryhmien määrä on pysynyt samana verrattuna aiempiin vuosiin, mutta ryhmäkoot ovat olleet merkittävästi pienempiä kuluneena vuonna. Koska kuluneena vuonna panostettiin paljon verkkotoimintaan, medianäkyvyys on ollut hyvä. Venäjänkielisen seurakuntatyön Youtube-kanavan tilaajamäärä kasvoi ja Kanavan kokonaiskatselu-aika oli 980 tuntia.

8. Vuoden kohokohta liittyy onnistuneisiin leireihin, joita saimme pidettyä tänä vuonna. Leirit osuivat koronan helpompiin kausiin ja toimivat monelle ihmiselle hengähdyshetkinä, jolloin osallistujat saivat tulla yhteen, kohdata toisiaan ja viettää aikaa yhdessä kasvokkain. Erittäin onnistuneita olivat viime vuonna nuorten aikuisten rippikoulu- ja jatkorippikoululeirin yhdistelmä sekä venäjänkielinen leiri Kivisaassa, jonka aikana saimme viettää vapaaehtoistemme vihkimistä ja häätöjuhlaa.





KYRKAN I HELSINGFORS  
MATTEUS FÖRSAMLING